

9 november 2024

Beste vrienden,

Trots sta ik hier bij de start van het van ons 40-jarig jubileum. Welkom aan allen, maar vooral welkom aan onze Nicaraguaanse vrienden. Janett: jaren lang was ze voorzitter van het Comité Mano Vuelta, onze counterpart in Matagalpa. En onze muurschilder Manuel Alániz, die de laatste vijf jaar hier in Tilburg en in andere steden samen met kinderen prachtige kunstwerken maakt. Bijzonder daarbij is het dat hij de laatste jaren steeds bij Ingrid en Herman een warm logeeradres heeft gevonden. Janett is hier al twee weken en ze heeft het geweldig naar haar zin bij Tamara en Stijn, voor haar een thuisbasis in Tilburg. Janett is al meer dan 30 jaar een van de steunpilaren in Matagalpa in het uitgebreide werk van onze partnerorganisatie Mano Vuelta. Haar contacten met de gemeentelijke autoriteiten zijn daarbij erg belangrijk. Het komt ook vaak voor dat ze in Managua op verschillende ministeries is om projecten binnen de stad toe te lichten, te verantwoorden en aan te vragen, een enorme klus die de laatste jaren nog meer is toegenomen. In haar speech zojuist heeft ze jullie meegenomen in tal van opmerkelijke projecten die in de voorbije 40 jaar in Matagalpa zijn gerealiseerd. Ook noemde ze een aantal van onze vrijwilligers die in Matagalpa door hun fantastische werk echte solidariteit met de Matagalpese vrienden hebben getoond. Ook ik heb voor hen én de talloze niet genoemde vrijwilligers van onze Stedenband diep respect voor hun inzet. Zij maken onze club springlevend, ook in deze roerige tijden. Jullie zullen daar nog verder over horen direct.

Van harte welkom ook aan de aanwezigen die de laatste jaren hun belangstelling voor onze Stedenband hebben getoond. Oud-vrijwilligers, enkelen die al 40 jaar geleden hun beste krachten besteedden aan hun werk voor Matagalpa zoals Lou, Jan, Gé, Marian, Wilma, Anneke, Els, Len, Marc, Peter en neem het me niet kwalijk als ik je niet heb opgemerkt. Ook zijn er vrienden van organisaties waar we de laatste jaren vaak mee hebben samengewerkt zoals Ad en Ank van het Suikertantefonds en de stichting Elimu Mount Elgon; Jeroen van WonenBrebreg, Thomas van Yuverta, Marga en Corry van de Stedenband Tilburg-Same en natuurlijk Ronald van der Hijden, de directeur van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua, die samen met Miranda en onze vrijwilligers tal van bijzondere projecten in Tilburg realiseerde. De muurschilderingen op basisscholen, het Beatrix College, MBO Yuverta en op meerdere markante plaatsen in onze stad. Hij maakte onze beroemde vogeltjesrace en de Global Goals sjoelbak mogelijk. Zelf is hij ook steeds aanwezig als we met onze vogeltjesrace tien dagen op de Tilburgse Kermis aanwezig zijn. Ronald zorgt ervoor dat er in Brussel subsidiepotjes geopend worden om de kosten te betalen. En ook zorgde hij er mede voor dat de eerder genoemde Manuel aanstaande maandag, samen met de Tilburgse muurschilder Paul Watty, gaat beginnen aan een enorm muurschilderproject op de Pijnboomflat aan de Hart van Brabantlaan. Dit als blijk van dank aan Tilburg voor 40 jaar stedenband met Matagalpa. Geweldig...

Uit mijn voorgaande woorden lijkt het erop dat we het alleen maar hebben over oud-vrijwilligers en goede bekenden. Ik heb het dan ook zeker over de vrienden die alles regelen wat er met de inkoop en verkoop van onze heerlijke Café Matagalpa moet gebeuren, de vrijwilligers die zich bezig houden met de verkoop van boeken op de site Boekwinkeltjes.nl en Toon die de contacten onderhoudt met de AOb en daarnaast samen met Herman voor de broodnodige financiële ondersteuning zorgt via de Amigos de Matagalpa. Ongetwijfeld vergeet ik nu mensen die ook hun best doen om de Stedenband levend te houden. Mijn excuses daarvoor.

Ik ben als voorzitter erg blij met een goed functionerend bestuur met Theo, Wies, Theo en Joost. Ieder met zijn of haar eigen taak en deskundigheid. Maar al dat werk van en met de mensen die ik hierboven noemde moet gecoördineerd, voorbereid, geëvalueerd, betaald en uitgevoerd worden. Ik heb het natuurlijk over Miranda. Zij krijgt slechts 18 uur per week betaald voor haar uitgebreide werk, maar is minstens zeven volle dagen per week met hart en ziel en grote professionaliteit bezig als coördinator van de Tilburg-Matagalpa Stedenband. Een applaus is hier en nu zeker op zijn plaats.

Bij een jubileum zoals we dit vandaag vieren hoort een terugblik. Het voert te ver om dit in mijn toespraak te realiseren. Zowel Janett als ik hebben daarover al heel wat verteld. Als je meer wilt weten over het werk in de voorbije jaren, raad ik je aan, om straks te kijken naar de beelden die Miranda je direct gaat presenteren.

Als voorzitter zou ik met jullie nu het toekomstperspectief van onze Stedenband moeten bespreken. Ik doe slechts een kleine aanzet.

We zijn er absoluut nog niet. Veel is gerealiseerd in Matagalpa. Toch blijven er nog ontelbare wensen, mogelijkheden en problemen die om een reactie vragen. De problemen in Nicaragua voor onze partners en de consequenties daarvan voor ons in Tilburg eisen een ander perspectief. Daarom is er al een tijd geleden een groep van vrijwilligers en Miranda geformeerd die op een bijzonder professionele wijze met de inbreng van de vrijwilligers en een aantal bekenden van onze Stedenband tot een omljnd plan zijn gekomen voor de toekomst. Ikzelf zal dit plan niet met jullie bespreken en wel om de reden dat ik per 1 januari 2025 mijn voorzitterschap overdraag aan Theo Smeele. Na meer dan 25 jaar voorzitter van deze geweldige club stop ik ermee. Dat ik dat voorzitterschap zo op mijn manier heb kunnen invullen en kunnen volhouden, heb ik zeker ook te danken aan de support die ik in al die jaren heb gekregen van mijn vrouw Mayke en van mijn 3 zoons en hun partners. Heel, heel hartelijk bedankt!

Het wordt hoog tijd dat ik stop en ik ben blij dat er een naar mijn idee prima nieuwe, fietsvriendelijke voorzitter gaat komen. Ik wens hem daar enorm veel succes mee. Hij zal u zo dadelijk informeren over de resultaten van het werk van de perspectiefgroep.

Ik ga afronden. Ik wens jullie allemaal een erg plezierig vervolg van deze feestdag met elkaar, met de informatie die er te vinden is, de drankjes en hapjes. Succes bij de Pubquiz.

Graag wil ik natuurlijk de mensen van de jubileumgroep, de koks van de hapjes en de voorbereiders van deze feestavond van harte bedanken. Natuurlijk mag ik de beheerders van dit gezellige buurtcentrum Jeruzalem niet vergeten. Dank je wel. Zonder jullie inzet in de voorbije weken zouden we hier niet zijn.

Een toast op onze vrienden in Matagalpa, op onszelf en op de komende jaren van onze Stedenband Tilburg-Matagalpa. Over vijf jaar vieren we weer het volgende lustrum. PROOST!

Frans Couwenberg,
voorzitter Stedenband Tilburg-Matagalpa, Tilburg